

Ik heb iets meegemaakt, wat nu?

Eerste hulpverleners is vaak prachtig en dankbaar werk.

Helaas is dit niet altijd het geval. Ieder mens en zeker als EHBO-er kun je ook te maken krijgen met gebeurtenissen die vaak erg ingrijpend zijn.

Veel terugkerende vragen zijn dan vaak; "Heb ik het wel goed gedaan" of "Is het mijn schuld dat....."

Veelal zijn dit dingen waar ten onrechte vaak weinig aandacht aan wordt besteed. Het belangrijkste is om er over te praten.

Dit kan iemand in je naaste omgeving zijn, maar het kan soms ook erg prettig zijn om het er met andere EHBO-ers over te hebben.

Wij als bestuur, vinden het erg belangrijk om onze leden die ruimte te geven. Mocht je dus iets hebben meegemaakt en de behoefte hebben om er over te praten, laat het dan even weten aan het bestuur, wellicht kunnen wij wat betekenen.

Wij doen ons best om in ieder geval een luisterend oor te bieden en te helpen daar waar wij kunnen, tijd voor elkaar hebben is in dit soort gevallen heel belangrijk.

Eventueel kunt u ook contact opnemen met

Slachtofferhulp Nederland telefoonnummer 0900-0101 (lokaal tarief)



Op zoek naar tijdelijke woonruimte?
Elsweg 5, 8391 KB Noordwolde

www.bosmeer.nl

Op ons park vindt u de locatie die u zoekt.
Rustig gelegen 6 pers. stenen bungalows.
Voor informatie verwijzen wij u naar onze website, of
neem contact op via email: info@bosmeer.nl
of per ☎ 0561-43.36.72 (tijdens kantooruren)